

Eindhoven, 1 juni 2015

Jubileum – tot slot

Beste ouders/verzorgers,

De kinderen, het team en hopelijk ook veel ouders genieten nog na van alle leuke activiteiten van de jubileumweek. Foto's en filmpjes van veel van de activiteiten zijn te vinden op de Wilakkers site (wachtwoord: wilakkers). Ook het fotospel is op verzoek van veel ouders op de site gezet. We hopen dat jullie daar net zoveel plezier aan beleven als wij tijdens het raden van wie de jeugdfoto's zijn.

Nadat we ondervonden hebben hoe het onderwijs er 60 jaar geleden aan toe ging zijn we de jubileumweek van start gegaan met een spectaculaire nonnen act en opening door het team en de directie. Bij de vossenjacht waren prachtig uitgedoste vossen en ook subtiele vossen en er waren werklui en bezoekers die regelmatig gevraagd werden of ze toevallig ook een vos waren. En bij de oudhollandse spelen hebben we veel spelletjes gedaan die onze grootouders vroeger ook deden. Hierbij hielpen de grote kinderen en de kleine kinderen elkaar, wat erg leuk was om te zien. Het door AH Leenderweg gesponsorde waterijsje was een leuke verrassing voor iedereen.

De sportdag begon voor de bovenbouw met een flinke warming-up op het schoolplein onder leiding van twee bijzondere juffen. Na een flinke wandeling naar respectievelijk het Indoor Sportcentrum en de Tongelreep, konden de kinderen aan de slag met de tienkamp of het waterspektakel. Het duurde even voordat de kinderen van de bovenbouw het water in konden, maar hun geduld werd beloond met superleuke spellen in het water. De kleuters mochten daarna weer terug naar school in een van de vele auto's die hiervoor ter beschikking waren gesteld en de overige kinderen zijn weer gezellig terug naar school gewandeld.

Met maar liefst vijf dubbeldekkers en een gewone touringcar zijn we met 500 man naar de Efteling gegaan. Het was een enorme rij die bij de speciale groepsingang door het poortje ging, goed herkenbaar aan de Wilakkers shirts en badges. Gelukkig was het niet zo druk in de Efteling en zat het weer ook best mee. Wat hebben de kinderen (en de volwassenen ☺) zich vermaakt! We waren door een file bij Oirschot iets later dan gepland terug op school, waar de vermoeide, maar enthousiaste kinderen weer werden opgehaald. Willen de hulp-ouders en kinderen die hun badge nog niet hebben ingeleverd, dit alsnog even doen bij de juf/meester?

De activiteiten van de vrijdag hadden we nog als verrassing gehouden voor jullie en voor de kinderen. Nu kunnen we vertellen dat de kinderen enthousiast een feesthoed geknutseld hebben en per klas een mooi kunstwerk, dat ze heerlijk gesprongen hebben op de airjumpy van PSV gymnastiek, dat ze gekeken hebben naar een indrukwekkende roofvogelshow met prachtige dieren van Falconcrest en dat ze heerlijke poffertjes gegeten hebben bij de mooie poffertjeskraam van Klooster poffertjes, die voor ons helemaal uit St.Nicolaasga was gekomen. De kinderen hebben nog limonade gekregen bij een feestelijke limonadestand en aan het eind van de dag nog een waterijsje. Oh ja, voor de kinderen die zich nog zorgen maken... de zeearend die weggevlogen was tijdens een van de vogelshows is weer heelhuids terug! We sloten de week voor de kinderen af met een polonaise van kinderen met hun geknutselde feesthoeden en het zingen van het schoollied op het nieuwe schoolplein!

Voor alle ouders en teamleden sloten we de week af met een spetterend feest in Caribische stijl. Het was gezellig druk en de stemming zat er, mede door de twee DJ's, goed in! Er is tot in de vroege uurtjes gefeest (en op de ochtend daarna ook weer keurig door een aantal vrijwilligers opgeruimd).

We willen alle hulpouders heel hartelijk danken voor alle inzet deze week. Zonder jullie was het nooit gelukt om er zo'n geslaagde jubileumweek van te maken voor de kinderen, het team en de ouders!

Groetjes van de jubileumcommissie



**Basisschool
De Wilakkers**

